

INGEZONDEN.

De redactie behoudt zich voor, ter bevordering van spoedige plaatsing der stukken, zoo noodig eenige bekorting aan te brengen.

GENEESKUNDIGE ADVIEZEN VAN SCHOOLARTSEN VOOR KINDEREN.

Tot voor eenigen tijd hadden de Amsterdamsche schoolartsen de goede gewoonte om, indien zij bij een door hen onderzocht schoolkind een afwijking vaststelden, dit den huisarts mede te deelen en hem ook het instellen eener behandeling over te laten.

In het afgelopen jaar schijnt met deze goede gewoonte gebroken te zijn. In verschillende gevallen kwam ik tot de ontdekking, dat een kind door den schoolarts, buiten den huisarts om, naar een polycliniek was gezonden en aldaar zelfs in behandeling was genomen. Dit laatste was wel, naar de schoolarts mij later verzekerde, niet de bedoeling geweest, maar ook het doorzenden naar een polycliniek, uitsluitend tot het stellen van de indicatie, lijkt mij niet een handeling, die buiten den huisarts om behoort te geschieden. Immers, het kiezen van den specialist, die in een bepaald geval geacht kan worden het beste advies voor de therapie te kunnen geven, behoort tot het gebied van den huisarts. In één geval was bij een kind met enuresis domweg electrotherapie aangeraden, zelfs ingesteld, terwijl ik als huisarts deze behandeling niet anders dan afkeuren kon.

Het lijkt mij zeer gewenscht, dat het geneeskundig schooltoezicht weer terugkeere tot de oude, collegiale methode, waarbij de belangen van het schoolkind zeker het beste gediend zijn.

Amsterdam, 7 November 1938.

M. J. PREMSELA, arts.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

LONDEN. — Een reis naar het verleden van ons beroep. De „Hellenic Travellers' Club" in Engeland heeft een reis ontworpen, van 18 Maart tot 7 April a.s. af te leggen, naar Grieksche plaatsen, die van belang zijn voor de geschiedenis der geneeskunde. Te Epidaurus, waar de tempel van Asclepios stond, zal prof. G. E. GASK over den Asclepios-cultus spreken. Ook zal een bezoek worden gebracht aan Cos, waar de school van HIPPOCRATES bloeide, aan Cnidos en Pergamos, waar GALENOS zijn onderwijs gaf. Athene en Mycenae zijn mede in het reisplan begrepen (*Lancet*, 29 October). Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den secretaris van genoemde Club, Albanycourtyard 3, Piccadilly, London W. 1.

— Een vraag van voor honderd jaren. *The Lancet* van 29 October maakt gewag van een hoofdartikel in het nummer van 27 October 1838, waarin de vraag wordt gesteld, of het niet beter zou zijn voor alle partijen, als aan het leven van krankzinnigen (bedoeld zullen wel zijn die lijdens, wier zielsziekte voor ongeeneeslijk werd gehouden) maar een eind werd gemaakt. „Wat heeft de maatschappij aan hun voortbestaan, zeker in Engeland, waar de bevolking volgens sommige wijsgeeren, veel sneller toeneemt dan de middelen tot levensonderhoud?" — „Veel!" is het antwoord. Het is een natuurwet, dat ieder aan tallooze ziekten kan lijden en voor geen enkele veilig is. Wat houdt dan den vooruitzienden burger staande bij wat zijn leven en dat zijner dierbaarste vrienden bedreigt, zoo niet de zekerheid, dat, mocht ziekte komen, alles zal worden gedaan om hem te genezen, en, zoo dit niet mogelijk is, hem met teederheid te omgeven, „en men ten leste zijn hoofd zachtkens op de borst van moeder aarde zal laten vallen?" Ook in het 20ste-eeuwsch vertaald, blijft deze beschouwing waar.