

3. De „ongelukkige” geneeskundige van SCHEERS, die (voldoende toegerust) geen 12 personen in een uur *behoorlijk* kan keuren, hoort in een keuringsraad niet thuis.

4. Hoofdzaak is, dat men voor de militiekeuringen slechts geneeskundigen aanstelt, die dit werk verstaan. Voor massale keuringen toch worden nog andere hoedanigheden gevraagd, dan het zijn van goed geneesheer. Door toepassing van de voorgestelde beperking en door strengere selectie bij de keuze van den keurenden geneeskundige, kan het rijk zich duizenden guldens besparen *zonder slechter making*, ja zelfs met verbetering van de keuring der militieplichtigen.

Amsterdam,
17 December 1922.

W. F. ENKLAAR,
officier van gezondheid 1ste kl.

OOK EEN PASTEUR-HERDENKING.

1883. Vergadering van de Académie te Parijs: „J'ai voulu surtout combattre cette partie annexe de la chimie qui n'est autre que la doctrine des microbes, doctrine qui n'a pas trouvé plus de défenseurs parmi les médecins de notre Académie. Monsieur ce sera pour moi un grand honneur de lutter contre vous. Les applications de vos expériences à l'homme, cela regarde les médecins et je ne peux m'en désintéresser, j'ajoute que je ne le dois pas. Là, en effet, se trouve un double péril, péril social, l'homicide; péril intellectuel, la déraison. J'ai trop souci de la vraie grandeur de mon pays, pour le laisser, sans que j'y résiste, tomber dans la folie du microbe, c'est mon façon à moi d'avoir du patriotisme”.

Zoo wordt PASTEUR aangevallen. De Académie zwijgt; alleen BOULEY staat bij wijze van protest op, om dit zwijgen niet geheel en al ten teeken van instemming te doen strekken. Dit was na het wijnsteen zuur, na de gist, na de pébrine.

En toch was de man, die dit zeide, een uitnemend clinicus, groot kenner der hartziekten en der laryngologie; een man, die na letterkundige studiën, wegens geldgebrek corrector moest worden in een drukkerij en zich opwerkte, om op later leeftijd in de geneeskunde te kunnen studeeren, in 1877 hoogleeraar te Parijs werd, in 1878 Membre de l'Académie.

Het ging over het miltvuur. Geneeskundigen over een zuiver geneeskundig vraagstuk.....

Ik wou maar zeggen, dat een meerderheid van geneeskundigen nog niet altijd de wijsheid in pacht heeft.

A bon entendeur.....

Amsterdam, 13 December 1922.

H. KOCH.
