

verlangden terugname van deze scherpe resolutie, en toen nu het bestuur aanstalten maakte om hen eenvoudig weg te jagen, hebben al de artsenambtenaren, op één zieken collega na, hun betrekking nedergelegd, wegens verdragbreuk. Deze toch maakte een einde aan de eenige voordeelige zijde van hun ambt, de vastheid der positie. Zij verklaarden nooit weder een dergelijke betrekking te zullen aannemen en verheugd te zullen zijn, weder als vrije lieden voor hun zieken te kunnen zorgen. *Slechts onder de voorwaarden, die het ziekenfondsbestuur in overleg met de beroepsvertegenwoordiging der artsen van Remscheid zal vaststellen, willen zij zich weder met de behandeling der ziekenfondsleden belasten.* Zij hopen in het belang der zieken, dat dit weldra zal kunnen geschieden.

De overheid heeft het ziekenfonds gelast, onmiddellijk voor voldoende geneeskundige hulp te zorgen. Het spreekt van zelf, dat de Deutsche artsen de vroegere onnadenkendheid dezer thans door de bittere ervaring wijs geworden collega's niet met kwaad zal vergelden en hen trouw zal bijstaan. Het is nauwelijks denkbaar, dat het „systeem van LANDMANN” in Remscheid zal worden hersteld (*Münch. med. Wochenschr.*). PINKHOF.

INGEZONDEN.

EERHERSTEL VAN EEN COLLEGA.

Op de vergadering der Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, gehouden 4 en 5 Juli 1904, werd door den heer HARTMAN (zie dit *Tijdschrift* 6 Aug. 1904, blz. 349) collega NEECKX uit Lommel (België) beschuldigd zijn eer voor 30 zilverlingen verkocht te hebben. Nu had de heer HARTMAN zijn informaties voor een deel bij mij ingewonnen; daarom acht ik het mijn plicht, hier uitdrukkelijk te verklaren, dat de heer NEECKX volkomen onschuldig is. Ik zal hier over deze zaak niet verder uitweiden, maar alleen mededeelen, dat ik na nauwkeurige informatie in Luyksgestel en een uitvoerige correspondentie met den heer NEECKX tot deze overtuiging gekomen ben. De heer NEECKX heeft 1 Jan. 1905 bedankt, nadat men vergeefs getracht had hem over te halen, het baantje voor minder geld waar te nemen.

Ik kom zeer laat met deze verklaring, maar voor het eerherstel van een collega is het nooit te laat, en daarom vertrouw ik, Hooggeachte Redactie, dat Gij aan deze regelen geen plaatsje zult weigeren.

Hoogachtend,

Uw Dv. Collega,
P. A. BARENTSEN.

Bergeik, 15 October 1905. _____

EEN HANDELSARTIKEL.

Al twijfelt er zeker niemend aan, dat uit de therapie van vroegere eeuwen, die den medicus allerlei heerlijkheden uit het dierenrijk, in het bijzonder uit de insectenwereld, deed voorschrijven, nog het een en ander is blijven leven in de hoofden der onontwikkelde menigte, zoodat er hier en daar nog boterhammen met pediculi en spinnekoppen worden verorberd, er zullen