

C O R R E S P O N D E N T I E.

XIVe CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE,

Madrid 23—30 April 1903.

De ondergeteekende bericht, dat bij hem op aanvraag te bekomen zijn formulieren voor het opgeven van een voordracht of mededeeling voor genoemd congres.

Voorts heeft hij van het „Bureau des logements” bericht ontvangen, dat de bezoekers van het congres door tusschenkomst van genoemd bureau zich van te voren van een verblijf kunnen verzekeren, hetzij in een hôtel, hetzij in een particuliere woning. De prijs daarvan zal bedragen (voor logies, bediening, licht en drie maaltijden) per dag en per persoon:

In een hôtel van 18 tot 50 pesetas, of 13 à 35 francs.

In een particuliere woning van 12 tot 30 pesetas, of 9 à 22 francs.

In deze prijzen zijn begrepen de kosten van een rijtuig van het station naar het logement en vice-versa.

De bezoekers moeten zich zoo spoedig mogelijk in verbinding stellen met het Bureau des logements, Faculté de médecine, Madrid. Bij den ondergeteekende zijn op aanvraag formulieren daarvoor verkrijgbaar. Om inlichtingen te bekomen omtrent den prijs van de reis naar Madrid kan men zich wenden tot het „Bureau des Voyages Pratiques” Rue de Rome 9, Paris.

Het internationaal reisbureau THOS. COOK en zoon Damrak 83, Amsterdam, belast zich ook gaarne met de levering van reisbiljetten, reserveeren van plaatsen in luxetreinen en slaapwagens, regelingen met hôtels, en verstrekken van alle mogelijke inlichtingen. Tevens is dit bureau voornemens reizen *onder persoonlijke leiding* te organiseeren van Parijs naar Madrid, waaraan een bezoek verbonden zal worden aan Sevilla, Granada, enz. Hieromtrent zullen later nog nadere bijzonderheden bekend gemaakt worden.

Namens het Nationaal Comité:

P. MUNTENDAM, *Secretaris.*

INGEZONDEN.

Geachte Redactie!

Sta mij toe een kleine opmerking te maken over de bijlagen van het Rapport van de commissie tot onderzoek van een Informatie-bureau, en wel speciaal over de vragenlijsten.

Het heeft mij dikwijls getroffen, dat in Duitsche tijdschriften, bij het vragen naar een plaatsvervanger of omgekeerd, er bijna altijd de godsdienst wordt bijgehaald, en ik heb het altijd gelukkig gevonden, dat dit hier zelden of noort geschiedt, dus zelden noodig schijnt.

Ik zie nu in bovengenoemde vragenlijsten, dat instantelijk op den godsdienst de aandacht wordt gevestigd en dit bejammer ik zeer. Het is toch wel aan te nemen, dat, wanneer er naar gevraagd wordt, er zeer velen, welke anders in het geheel niet er aan gedacht zouden hebben, nu een bepaalden godsdienst zullen aanwijzen, en dat dit ten slotte een gewoonte zal worden.