

INGEZONDEN.

Amsterdam, 30 Juli 1901.

Amice Grant!

„Als iemand verre reizen doet, dan kan hij wat verhalen”. Ik heb verleden week in Abdera gelogeed en kom U nu vertellen wat ik daar gehoord en gezien heb. Verleden jaar was er te Abdera een epidemie van dysenterie en wel een zeer moorddadige. Wie nu Abdera en de arme bevolking daar ter plaatse ook maar een beetje kent begrijpt hoe gemakkelijk zoo'n epidemie zich daar verbreidt. Kleine huisjes, ontbreken van de meest elementaire begrippen van hygiëne, dikwijls ook van de allernoodzakelijkste reinheid, en daarbij een hoogst primitief soort van tonnenstelsel zonder eenige desinfectie van de tonnen. Gij begrijpt hoe schoon spel de epidemie daar heeft. Het eenige bruikbare middel zou natuurlijk zijn het oprichten van een barak of tijdelijk ziekenhuis en dan het uitoefenen van moreelen dwang op de lijders om zich daarheen te laten brengen. De Burgemeester en de Dominé van Abdera verklaarden, dat de menschen niet naar een ziekeninrichting zouden willen gaan en daarom heeft het Geneeskundig Staatstoezicht er verder de handen ook maar afgetrokken. Dit bleek mij uit een brief van den Geneeskundigen Inspecteur.

Onder deze omstandigheden hadden eenige ingezetenen den verstandigen maatregel genomen een verpleegster te laten komen die, onder leiding van den geneesheer, zooveel mogelijk hielp. Dat scheen ook al weer niet goed te zijn; in Abdera meende men dat de ziekenzorg onder superintendentie van de kerk moest zijn. De directrice van een diaconessenhuis kwam en verklaarde dat het zóó geen christelijke, dus geen goede, ziekenverpleging was en dat de ziekenverpleegster moest staan onder de directie van den Dominé en niet van den dokter. Zoo geschiedde het; er kwam een diacones die de instructies van den predikant volgde en niet die van den geneesheer! Heerlijk land, dat Abdera!

Aan alle epidemiën komt een einde en zoo kwam er ook een einde aan deze.

Maar verleden week begon de gevreesde ziekte opnieuw. In eenige dagen tijds waren er drie gevallen; weldra stierf een der lijders. Zijn huis werd taliter qualiter gedesinfecteerd. Gisteren was in hetzelfde huis een nieuw ziektegeval, tegelijk met nog drie andere in andere woningen.

Over een week staat de kermis voor de deur te Abdera, d. w. z. de gelegenheid om eenige dagen lang veel te veel jenever te drinken. Wat dat voor gevolgen hebben zal laat zich vermoeden en vreezen.

Meen niet dat er nu iets gedaan wordt. Het Geneeskundig Staatstoezicht wacht totdat de Burgemeester van Abdera van meening veranderd is, en de Burgemeester van Abdera doet niets. Of ja, toch wel, de Burgemeester heeft zijn knecht, bij wiens familie een geval van dysenterie is, tijdelijk uit zijn huis gebannen en op non-activiteit gezet!

Charité bien ordonnée commence par soi-même.

Vale, t. t.

HECTOR TREUB.

P. S. Mijn brief overlezende zie ik, dat ik gevaar loop aanleiding te geven tot misverstand. Immers er is meer dan één Abdera. Dat wat ik bedoel heet op z'n Hollandsch HATTEM,