

lijk geslachtsapparaat behandeld. Uitvoerig worden vooral de lever-cirrrosen besproken, terwijl de geslachtsklieren slechts zeer oppervlakkig worden beschreven. Bijna uitsluitend worden de onderzoeken der Franschen geciteerd; Duitsche namen ziet men slechts zeer zelden hier en daar vermeld. Een typisch Fransch boek: zeer leesbaar dus en lezenswaardig, maar éénzijdig van opvatting. Dr. W. NOLEN.

CORRESPONDENTIE.

Men zendt ons een rectificatie, waarvan het volgende de korte inhoud is:

Op blz. 562 van het loopende deel wordt aan het slot van een referaat gezegd, dat de nabehandeling van een kind met scoliose van het 5de—17de jaar te Rotterdam ongeveer f 3600.— zou kosten (JAGERINK).

Deze berekening is onjuist omdat de nabehandeling beschouwd wordt als diaetetische gymnastiek en f 100.— per jaar kost of nog minder als er vacantie wordt genomen. Red.

BERICHTEN.

BUITENLAND.

— **De pest.** Te Plymouth is den 14den October een schip aangekomen met een goedaardig geval van pest aan boord. De lijder had den 23sten September Bombay verlaten en had zich den 9den October ziek gemeld, ter hoogte van Marseille. Hoewel hij toen misschien reeds enkele dagen ziek was, is toch het incubatietijdperk hier bijzonder lang geweest. Wellicht is hij aan boord besmet, maar doode ratten zijn niet in het schip gevonden (*Brit. med. Journ.* 21 Oct.).

Te Oporto gaat de ziekte voort zich uit te breiden. De tweede week van October waren er 30 nieuwe zieken en 7 dooden. Ondanks de gebleken nutteloosheid wordt het kostbare militaire cordon gehandhaafd. Men tracht voor Oporto een leening van een millioen P.St. te sluiten tot verbetering van den gezondheidstoestand.

LONDEN. — „**Peculiar people**”. Op zijn onnavolgbare wijze neemt MARK TWAIN in het Octobernummer van *the Cosmopolitan* een loopje met de „Christian Scientists” of „Peculiar People”, die het zonder geneesheer of geneeskunst willen stellen. Op een reis van de bergen naar Weenen, zoo verhaalt hij, brak hij „eenige armen en beenen en zoo” en werd hij in een dorp gebracht, waar geen dokter was, maar wel een Amerikaansche dame, Christian Scientist, die alles kon genezen, en ook ontboden werd. Daar de nacht viel, liet zij weten, dat zij „afwezige behandeling” zou toepassen en 's morgens zou komen. Inmiddels moest de lijder zich maar kalm houden, en er aan denken, dat hij niets mankeerde. Deze twijfelde eenigszins, of de